

Thema: Een Beter verbond

Jesaja 9:1-6 ⇔ Jeremia 31:31-37 ⇔ Hebr. 8:1-13

Jesaja 9:1-6

1 Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht. 2 Gij hebt het volk vermenigvuldigd, zijn vreugde groot gemaakt; het verheugt zich voor uw aangezicht als met de vreugde bij de oogst, zoals men juicht bij het verdelen van de buit. 3 Want het juk dat het drukte, en de stang op zijn schouder, de roede van zijn drijver, hebt Gij verbroken als op Midjansdag. 4 Want elke schoen die dreunend stampet, en elke mantel, in bloed gewenteld, zal verbrand worden, een prooi van het vuur. 5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. 6 Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen.

De tekst voor vandaag is: Jesaja 9:5-6

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De ijver van de HERE der heerscharen zal dit doen.

Gedeelte, m.n. vers 5, horen we vaak rond kerst. Toepasselijk. Maar wat is hier eigenlijk beloofd in de verzen 1-6?

- Het feit dat **Israël zich zal gaan verheugen** over een groot licht dat ze zien;
- De vijanden van Israël vers 3-4, het **juk dat op hen drukte, zal verbroken worden**;
- Aankondiging van de **geboorte** van de Here. Hij wordt genoemd een Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst;
- Gróót zal zijn heerschappij zijn en **eindeloos** de vrede op de troon van David.

Het gedeelte gaat goed beschouwd in hele grote sprongen door de geschiedenis. Verzen 1-4 spreken over **de bevrijding van Israël** – bevrijding uit de moeilijke situatie waarin ze leven, zeker. Maar wat is 'wandelen in donkerheid'? Dat is: **geestelijke dood**. Het volk was van God afgedwaald... Dát was het grote probleem!

Hoe zouden ze hieruit worden bevrijd? Vers vijf begint met het woordje **want**. Dat éne woordje "**want**" is het begin van een belofte, aan Israël, dat er een Goddelijk Kind zal worden geboren, die een grote heerschappij zal krijgen en **op de Troon van David** zal zitten.

We zien de geboorte van een heerser en zijn heerschappij. Alsof het direct na elkaar volgt. Het leven van de Here, zijn werk hier op aarde, het lijden en de kruisdood, de opstanding, de hemelvaart, de gemeente, .. het blijft allemaal achterwege. Natuurlijk weten we, terugziend op de heilsgeschiedenis, hoe dat zat.

Petrus verklaart immers:

Hun werd geopenbaard, dat zij niet zichzelf, maar u dienden met die dingen, welke u thans verkondigd zijn bij monde van hen, die door de heilige Geest, die van de hemel gezonden is, u het evangelie hebben gebracht, in welke dingen zelfs engelen begeren een blik te slaan. (1 Petr 1,12)

Boven alles is dit een belofte aan Israël. Het gaat hier om **het volk dat in duisternis wandelde**. De vervulling van dat gedeelte van Jesaja's profetie zien we dan ook in Matteüs 4:12-17:

12 Toen Hij vernam, dat Johannes overgeleverd was, trok Hij Zich terug naar Galilea. 13 En Hij verliet Nazaret en ging wonen te Kafarnaïm, aan de zee, in het gebied van Zebulon en Naftali, 14 opdat vervuld zou worden het woord, door de profeet Jesaja gesproken, toen hij zeide: 15 Het land Zebulon en het land Naftali, aan de zee, over de Jordaan, Galilea der heidenen: 16 het volk, dat in duisternis gezeten is, heeft een groot licht gezien, en voor hen, die gezeten zijn in het land en de schaduw des doods, is een licht opgegaan. 17 Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.

De Here Jezus kwam om tot "een groot licht te zijn" voor Israël. In Johannes 8:12 lezen we dan ook dat de Here Jezus zegt:

Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

Mét de komst van de Here Jezus, in deze wereld, was het Koninkrijk der Hemelen voor het volk Israël **binnen handbereik**. Maar er was één voorwaarde voor het volk om dit Koninkrijk binnen te gaan: **bekering**. Zij móesten de Messias, Jezus, aanvaarden. Anders was het volstrekt onmogelijk dat Hij als Zoon van David de 'troon' zou kunnen bestijgen. Als zij zich niet bekeerden, kon Hij het **Rijk van David** niet herstellen. En, wanneer zij zich bekeerden zouden zij ook niet meer **in de duisternis** wandelen. De duisternis waarover Jesaja al sprak.

Wanneer een mens zich bekeert dan is hij –of zij- vanaf dat moment dus "in het licht", samen met de Here Jezus. Zoals het lied ook zegt: "Ik wandel in het ... **LICHT** met Jezus". Dan is ben je als mens ook zélf een licht. De Here Jezus zegt dit ook tegen zijn discipelen in Matteüs 5:14 "Gij zijt het licht der wereld".

Met kerst hebben we allemaal lichtjes aan. Mooie versieringen, knipperende lampjes in de boom, sommigen hebben een verlichte 'davidster' voor het raam.. tot aan verlichte arrensleeën in de tuin. We associëren dat met "gezelligheid" in deze donkere dagen. Ik vind het prima. Maar eigenlijk zien we hier een prachtige, waarschijnlijk door veel mensen onbedoelde, dieperliggende symboliek!

- De donkere dagen rond kerst ⇔ de duisternis waar Israël in was;
- De verlichting, vaak zelfs nog de Davidsterren ⇔ het licht van die Grote Zoon van David!

De Here God zegt in Zijn Woord dat Israël in duisternis was. Tegenwoordig is dat nog steeds zo. De Here ís gekomen, als Licht voor deze wereld. Maar de duisternis is nog nooit zo groot geweest. Hoeveel mensen gaan er nog naar een kerk, in Nederland?

Israël had de kans om zich te bekeren. Eerst was daar Johannes, en hij riep ze op: "Bekeer u". Hij werd gedood. Toen kwam de Here zélf, en Hij riep het volk op: "Bekeer u". Ook Hij werd gedood. Het volk weigerde te luisteren naar de Heiland. Zélf nádat Hij was opgestaan bekeerde slechts een deel van het volk zich. Ze weigerden te luisteren naar de Zoon van David die was áángemeld door Jesaja. Niet alleen Jesaja sprak hierover. Er zijn een groot aantal oud-Testamentische profetieën over de komst van de Here Jezus.

Dat begint al bij Genesis 3:15, waar aan Adam en Eva werd beloofd dat er ééns een nakomeling **van de vrouw** zou zijn die **de satan de kop zou vermorzelen**. Géén nakomeling van Adam, maar een nakomeling **uit de vrouw**.

In Jeremia 31:31-37 lezen we nogmaals hierover:

31 Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. 32 Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaders gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik heer over hen ben, luidt het woord des HEREN.

33 Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. 34 Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de HERE: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des HEREN, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.

35 Zo zegt de HERE, die de zon overdag tot een licht geeft, die de maan en de sterren verordent tot een licht des nachts, die de zee opzweept, dat haar golven bruisen, wiens naam is HERE der heerscharen: 36 Als deze verordeningen voor mijn ogen zullen wankelen, luidt het woord des HEREN, dan zal ook het nageslacht van Israël ophouden al de dagen een volk te zijn voor mijn ogen. 37 Zo zegt de HERE: Als de hemel boven te meten is en de fundamenten der aarde beneden na te speuren zijn, dan zal Ik heel het nageslacht van Israël verwerpen om al hetgeen zij gedaan hebben, luidt het woord des HEREN.

Deze belofte van een nieuw verbond blijft dus **voor altijd geldig**. De laatste verzen zeggen –kort samengevat– het volgende: "als het mogelijk zou zijn de hemel te meten, dán zal ik Israël verwerpen" en "als de zon stopt met licht geven, dán zal ik Israël verwerpen". Maar we weten dat dit niet zal gebeuren. Oftewel: de Here zal Israël **nooit verwerpen. N o o t!**

Is dat geen geweldige belofte? En díe belofte is gekoppeld aan die andere belofte: een nieuw verbond mét Israël. Ondanks het feit dat zij het éérdere verbond met God hadden verbroken, keer op keer, beloofde de Here: ik zal tóch een nieuw verbond met jullie sluiten.

Die verbondssluiting hangt dus nauw samen met de regering van de Here Jezus. We herdenken binnenkort dat Hij kwam, om dat nieuwe verbond in werking te stellen. Om de vervallen hut **van David** te herstellen Amos 9:11, Hand 15:16.

Waarom kwam Hij?

De komst, van de Here Jezus, **was dus altijd al bedoeld als een komst om de relatie tussen God en Israël te herstellen.**

Ik wil dit graag nog eens extra benadrukken: **Hij kwam voor Israël.**

We kunnen ons dan ook gaan afvragen: wat heeft de komst van de Here Jezus voor óns te betekenen? Waarom vieren wij Kerst? Is het dan niet zo dat het feitelijk een Joodse aangelegenheid is of zou moeten zijn, in plaats van een Christelijke?

Natúúrlijk kunnen we dan teruggrijpen op Genesis en zeggen: hij kwam om de zonde te overwinnen. Om de dood te overwinnen, die het gevolg is van de zonde: de opstand van de mens tegen God. Zodat een ieder die gelooft niet meer verloren zal gaan ^{Joh. 3:16}. En dat is helemaal wáár. Maar niet de volledige waarheid. Niet de vólle waarheid.

Hebreeën 8:1-13.

1 De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen, 2 de dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel, die de Here opgericht heeft, en niet een mens. 3 Want iedere hogepriester treedt op om gaven en offers te brengen, en om die reden was het noodzakelijk, dat ook deze iets had om te offeren. 4 Indien Hij nu op aarde was, dan zou Hij niet eens priester wezen, daar er (hier reeds) zijn om volgens de wet de gaven te offeren. 5 Dezen verrichten slechts dienst bij een afbeelding en schaduw van het hemelse, blijkens de godsspraak, die Mozes ontving, toen hij de tabernakel zou gereedmaken. Zie toe, zegt Hij immers, dat gij alles maakt naar het voorbeeld, dat u getoond werd op de berg. 6 Nu echter heeft Hij een zoveel verhevener dienst verkregen, als Hij de middelaar is van een beter verbond, waarvan de rechtskracht op betere beloften berust. 7 Want indien dat eerste onberispelijk ware geweest, zou er geen plaats gezocht zijn voor een tweede. 8 Want Hij berispt hen, als Hij zegt: Zie, er komen dagen, spreekt de Here, dat Ik voor het huis Israëls en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen, 9 niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaders maakte ten dage, dat Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, want zij hebben zich niet gehouden aan mijn verbond en Ik heb Mij niet meer om hen bekommerd, spreekt de Here. 10 Want dit is het verbond, waarmee Ik Mij verbinden zal aan het huis Israëls na die dagen, spreekt de Here: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. 11 En niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger, en een ieder zijn broeder leren, zeggende: Ken de Here, want allen zullen zij Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. 12 Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik niet meer gedenken. 13 Als Hij spreekt van een nieuw (verbond), heeft Hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat verouderd en verjaart, is niet ver van verdwijning.

De Hebreeën-schrijver haalt hier het gedeelte uit Jeremia aan. Hij begint met:

1. de **hoofdzaak** van ons onderwerp. En dat is: **dat de Here Jezus de hógepriester is.** Dat Hij de hogepriester is van een beter verbond.
2. Dat de Here **ónze hogepriester** is.

Het allerbelangrijkste voor ons, als gelovigen, de **hoofdzaak** is dus dat de Here Jezus is gekomen om **de hogepriester te worden**. Om dienst te doen in de Hemelse Tempel, de wáre Tabernakel, als hogepriester van een béter verbond. Dat hij **onze hogepriester** is.

Waarom wordt dan Jeremia aangehaald? De profetie over het betere verbond voor Israël?

1. dit verbond is **een béter verbond**, waarvan Christus de Middelaar is, omdat het op bétere beloften berust. Het is immers een onvoorwaardelijk verbond. Het is geen verbond meer dat afhankelijk is van ónze inspanning –het houden van de Wet- maar een verbond dat afhankelijk was van de inspanning van de Here Jezus.
2. Het oude verbond is verouderd verklaard door de komst van de Here Jezus.

Aangezien het oude verbond verouderd is verklaard is met de komst van de Here Jezus, en zijn werk hier op aarde, er een nieuw verbond begonnen. En dit verbond was bedoeld voor Israël. Alleen,... de hoofdzaak is –voor ons althans–niet dat verbond, maar het werk van de Here Jezus! Zijn bediening als hogepriester en middelaar.

Jeremia vertelt ons dat op een zekere dag Israël tot geloof zal komen en God met hen dat nieuwe verbond zal sluiten. Maar ... Hebreëen vertelt ons dat Hij nú reeds werkzaam is als hogepriester van dat nieuwe verbond en .. dat wij daar al déél aan hebben.

We delen dus nu alvast in de toekomst die aan Israël beloofd is.

Paulus zegt dat Christus' het **einde** der wet is. (Romeinen 10:4v.v.) Toen Hij hier op aarde kwam, was het einde van de wet daar. Met Kerst herdenk ik dan ook graag dat wij verlost zijn van de vloek van de wet omdat Hij is gekomen om daar een éinde aan te maken.

Hij is gekomen om de heerschappij op zich te nemen. De vervallen hut van David weer op te richten. Om de heerschappij op zich te nemen. Hij heeft de dood onttroont, de zonde overwonnen. In Genesis werd dit al beloofd, via Israël is de belofte tot ons gekomen, wij mogen er nu al deel aan hebben. Christus Jezus hééft de overwinning behaald en zijn troon staat vast.

Dat alles, **door te komen als een mens**, daar, **in die stal van Bethlehem**. Het volk, dat in duisternis was, heeft een groot licht gezien.