

De Tijd is Nabij!

Leeft de Gemeente van Christus in valse gerustheid?

INHOUD

1. INLEIDING
2. ONVERZEGELDE WOORDEN
 - a. het woord ‘Openbaring’
 - b. de profeet Johannes
 - c. structuur van Openbaringen
3. WIE IS HET GEOPENBAARD
 - a. Van wie?
 - b. Voor wie?
 - 1e verklaring
 - 2e verklaring
4. SYMBOLIEK
 - a. in Openbaringen verklaard
 - b. niet in openbaringen verklaard
5. SCHEMATISCHE WEERGAVEN
(en voorafgaande bespreking)
 - Schema 5.a
 - Schema 5.b
6. VALSE GERUSTHEID?
 - a. De Opname van de Gemeente
 - b. De Grote Verdrukking
- Bronnen/literatuur

Nadruk alleen toegestaan wanneer ongewijzigd en zonder winstoogmerk.

Alle rechten voorbehouden © Bijbel Aktueel, 1997.

<http://BijbelAktueel.base.org> - email: rudy@aktueel.iwg.nl - BBS Bijbel Aktueel: 0594-505612

“Wat voor een uiterste dwaasheid is het voor een Christen te murmeren op het ogenblik dat hij de gevangenis zal verlaten, en zijn boeien en banden worden afgenomen.

Christen, dat is nu precies uw toestand. Wees daarom maar stil en gerust. Uw leven is maar kort, en daarom kunnen ook uw verdrukkingen niet lang meer duren. Volhard geduldig, nog een poosje, en de hemel zal het alles vergoeden.

(Thomas Brooks, 1608-1680. “De zwijgende christen onder de slaande roede”)

1. INLEIDING

Veel gelovigen, waaronder ik zelf, aanvaardden eenvoudig wat de Schrift leert, o.a. in I Thess. 4:13-18, namelijk: dat er een dag zal komen dat er vanuit de Hemel(en) een bevelend roepen van de Heere zelf zal klinken en dat Hij zal neerdalen van de Hemel om de in Hem gestorvenen op te wekken en de nog levenden - samen met de gestorvenen - op te nemen, de Heere tegemoet in de lucht, om voor altijd bij hem te zijn. Deze gebeurtenis wordt vaak de “Opname van de Gemeente”ⁱ genoemd.

Velen geloven dat dit moment zal zijn voor de zogeheten “grote verdrukking”, vgl. Openb. 7:14; Math. 24:21, etc. Anderen daarentegen geloven niet in

- a) een “opname” van de gemeente en zij beschuldigen de aanhangers er van een
- b) “ontsnappingsgeloof” (escapisme) aan te hangen.

Wanneer deze laatsten gelijk hebben dan zijn er veel gelovigen, waaronder veel evangelische broeders en zusters, die in een valse gerustheid zijn en totaal on-voorbereid een vreselijke tijd tegemoet gaan. Een vreselijk vooruitzicht!

Wat mij in dit opzicht nog het meest verbaasde was wel het feit dat christenen die geloven dat zij wel door deze verdrukking gaan - om aan het eind daarvan voor de troon van God te verschijnen en te worden beoordeeld, vgl. Openb. 20:11-15 - niet hun dagen slijten in vrees en beven, maar, daarentegen, zich totaal geen zorgen lijken te maken over alle plagen en oordelen die, vlgs. Openbaringen, ook over hen zullen worden uitgegoten.

Wellicht dat de vragen hiervoor u niet raken en dat u zelfs denkt “het zal mijn tijd wel duren”, of: “dan ben ik hier al weg, dus.. waar zal ik mij druk om maken?”. Dat verkeert u, naar mijn mening, in een valse gerustheid, en wil ik u dringend verzoeken door te lezen, om te zien wat de toekomst, **de nabije toekomst**, voor u, en mij, brengt.

Dat de Heere u -en mij- dan ook maar afstand mag laten nemen van onze theologische stokpaardjes en voor-oordelen, zodat we alles recht mogen verstaan!

Het is niet de bedoeling in deze studie een “welles-nietes” spelletje voor- of tegen de gedachte van een opname te gaan spelen. Mijn enige doel is om u te laten zien wat ik zelf, na ruim twee jaren, heb geconcludeerd uit wat de Openbaringen laten zien aangaande onze toekomst. Daarmee wil ik niet zeggen dat ik gelijk heb in alles wat ik schrijf, integendeel! Het is aan de lezer te toetsen wat hier geschreven wordt (Hand. 17:10-14)!

2. ONVERZEGELDE WOORDEN

Zoals het woord “Openbaring” al aangeeft wordt in de Openbaringen aan Johannes het een en ander **openbaar gemaakt**. In het slot van dit boek, Openb. 22:10, staat dan ook niet voor niets:

“verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij”

Dit in tegenstelling tot Daniel, die zijn boek wel moest verzegelen. Gezien dit vers is het dan uiteraard ook een opdracht aan de gelovige om de woorden van Openbaringen tot zich te nemen!

Onverzegeld betekent dat iedereen er kennis van kan nemen en mag nemen. En, omdat de Heere zegt “de tijd is nabij” zou ik willen zeggen dat we er ook kennis van moeten nemen. Onverzegeld wil overigens niet meteen maar zeggen dat het eenvoudig te begrijpen is. Het is bijvoorbeeld niet voor niets dat de bekende reformator Calvijn geen verklaring van de Openbaringen - welke hij een duister boek noemde - heeft gegeven. En ook het aantal zeer verwarde en/of verwarring scheppende verklaringen is zeer groot.

2.a. Het woord Openbaring

Openbaring betekent “bekend maken”, het “in de openbaarheid brengen” van iets. De vraag is dan ook gerechtvaardigd: heeft het boek Openbaring een verklaring, van mensen, nodig? Immers; het is bedoeld om juist zaken bekend te maken!

Zoals ook het woord zelf zegt: de Openbaring is -door Christus- gegeven “om Zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra moet geschieden” (Openb. 1:1).

Het is geopenbaard van de Heere, die daarmee zaken wil laten zien. Hoe kan menselijke interpretatie of ‘verklaring’ hier iets wezenlijks aan toevoegen?

Vandaar dat de Schrift zelf moet spreken! Of; om wijlen br. Wim Malgo te citeren: “de Bijbel geeft commentaar op de Bijbel”. Wil ik daarmee alle verklaringen en commentaren afwijzen? Integendeel; maar we moeten ze wel in hun juiste context zien: een *menselijke uitlegging* van het *Godelijke Woord*. Vanuit die optiek heb ik dan ook de nodige verklaringen geraadpleegd.

In deze studie wil ik me dan ook niet wagen aan een -zeer gedetailleerde- ‘verklaring’ van de Openbaringen, maar trachten de Schrift zelf te laten spreken.

Hoewel er dus een groot aantal verklaringen van de Openbaringen zijn gepubliceerd -en nog dagelijks gepubliceerd worden- zijn er vele die, bij nadere bestudering, geen stand kunnen houden. De redenen zijn meestal eenvoudig aan te duiden:

- a) men heeft geen kennis van de achtergrond(en) van de Openbaringen zoals
 - de tijd waarin het werd geschreven;
 - de omstandigheden waaronder het werd geschreven;
 - het Oude Testament en de profetie daarin;
 - de parallellen met de oud-Testamentische profetie worden verwaarloosd;
- b) men grijpt de Openbaringen aan om de eigen ‘theologische stokpaardjes’ maar weer eens van stal te halen....

Vooraf het laatste komt veelvuldig voor, deze verklaringen zijn herkenbaar en snel te doorzien, wanneer men er op let en weet vanuit welke achtergrond de verklaringen zijn geschreven.

De Woorden van de Openbaring zijn echter **onverzegeld** waardoor we, als gelovigen, de mogelijkheid hebben het geschrevene in de boeken en verklaringen te toetsen!

Voor het begrijpen van de Openbaring is het essentieel dat we gelovigen zijn, welke Christus kennen als Redder en Verlosser - waardoor de Heilige Geest inwoning in ons heeft genomen. Mijn ervaring is namelijk dat het anders niet te begrijpen is -en dat geldt voor de gehele Schrift- wat de Geest ons door de Openbaring leert.

2.b. De Profeet Johannes

Een profeet wordt gekenmerkt door het feit dat hij 'ziet':

- a) wat is geweest (en dit kan uitleggen);
- b) wat heden is;
- c) wat gaat komen.

Voor wat betreft punt 'c' nog het volgende: profeten deden vaak 'korte termijn' en 'lange termijn' profetieën. Dit had een eenvoudige reden: als er niet, aan de hand van de korte termijn profetie, kon worden getoetst of een profeet namens de Heere sprak, hoe kon men dan geloof hechten aan de lange termijn profetie? Daarom gaf de Heere aan Johannes ook de opdracht te schrijven:

- a) wat hij had gezien;
- b) wat is;
- c) wat hierna zal gebeuren.

In dit verband is het wellicht relevant op te merken dat een populair verschijnsel als 'gemeentelijke profetie' niet bestaat; wat over het algemeen voor 'gemeentelijke profetie' doorgaat zou moeten vallen onder de noemer "korte termijn profetie". Aangezien echter bij 'gemeentelijke profetie' de andere aspecten van profetie ontbreken, kan het niet zo zijn dat deze 'gemeentelijke profetie' als ware profetie gewaardeerd wordt, nog afgezien van vele andere bezwaren welke in dit bestek niet behandeld kunnen worden.

Wat hij had gezien:

de Heere in Zijn verheerlijkte staat, in het Hemelse lichaam;

Wat is:

(voor ons inmiddels: wat is geweest): de toestand in/van de zeven gemeenten;

Wat zal gebeuren:

Alles wat, na die tijd (ca. 90 n.Chr.) zou gaan gebeuren.

2.c. Structuur van de Openbaring

In Openbaringen zien we, grofweg, de volgende lijnen:

- Openb. 1:1-8 Inleiding
- Openb. 1:9-1:20 Wat Johannes had gezien
- Openb. 2, 3 Wat was op dat moment, brieven aan de 7 gemeenten
- Openb. 4 e.v. Wat de toekomst zou gaan brengen

Velen zien in de hoofdstukken 2 en 3 (voornamelijk) een profetisch gedeelte; het zou de lijn van de kerkgeschiedenis weergeven. Hier is iets voor te zeggen, maar om daar bij voorbaat vanuit te gaan zou deze studie tot de categorie 'vooringenomen' bestempelen. Persoonlijk geloof ik dat het wel kan, maar dat het dan hoogstens een 'bij-product' is van deze brieven aan de Gemeenten van Asia. Een ieder die de situatie enigzins kent zal moeten onderkennen dat het hier brieven betreft welke zijn geschreven aan *daadwerkelijk bestaande, plaatselijke,*

gemeenten, waarin de situatie was als omschreven in deze brieven. Deze brieven zijn daarom -zeer zeker in eerste instantie- geschreven *voor deze gemeenten!*

Dat wij hierin ook een parallel mogen ontdekken in de (gemeentelijke)geschiedenis en er uit mogen leren, voor deze tijd, is ook zeker een reden dat deze brieven in de Openbaringen voorkomen, maar, nogmaals, naar mijn oordeel *niet de hoofdreden*. Wanneer wij ons aan een vrij letterlijke interpretatie willen houden kunnen we dus stellen dat de hoofdstukken 1 t/m 3 een “gepasseerd station” zijn voor deze wereld *en de Gemeente*.

Zoals boven aangegeven volgt na Openbaringen 3 “de toekomst”. Gelovigen welke de gedachte van de “Opname” aanhangen stellen dat deze zal zijn op het punt van Openbaringen 3:10 en/of Openbaringen 4:1 (“klim hierheen op”).

Inderdaad houdt Openb. 3:10 een belofte in, wanneer we het *geestelijk* toepassen, maar dan moeten we geestelijke en letterlijke toepassing niet zodanig verwarren dat we zeggen -als gelovigen- dat “de rest van Openbaringen niet (meer) van toepassing is op de Gemeente”. Dit geldt evenzeer voor Openb. 4:1, sterker: persoonlijk geloof ik dat het ‘*ver-geestelijken*’ is wanneer we daarin de “Opname” (willen) zien. Hoe prettig deze menselijke verklaring ook mag klinken -zie eerder- het is zaak dat we deze niet boven de Schrift zelf gaan stellen!

We kunnen vaststellen dat de Opname van de Gemeente en/of de Wederkomst van Christus

- nog niet heeft plaatsgevonden, op geen enkele wijze, en dat
- de Gemeente van Christus, in de tijd gerekend, zich bevindt op het moment *na* Openbaringen 3.

Daarnaast kunnen we ook niet stellen -op voorhand- dat Openbaringen 3:10, wanneer dit via de geestelijke toepassing wordt uitgelegd, chronologisch gezien *voor* de rest van het geschrevene zal worden vervuld. Het betreft hier namelijk *een belofte*, waarbij het moment van vervulling *afhankelijk is van iets anders*: “de ure der verzoeking”.

Het vasthouden aan de idee dat de “Opname” op het moment van Openbaring 3:10 of 4:1 plaatsvindt -en we op basis hiervan menen dat de rest van het geschrevene ons niet zal treffen- is, n.m.m., inderdaad een ‘ontsnappingsgeloof’ en het leven in valse gerustheid.

Wanneer we daar wel aan vasthouden is n.m.m. het “Evangelische stokpaardje” op hol geslagen.....

3. WIE IS HET GEOPENBAARD?

Globaal kan de Schrift worden ingedeeld in 2 gedeelten:

1. Oude Testament

- Gods handelen met de mensheid
- Gods handelen met Israel

1. Nieuwe Testament

- Gods handelen met Israel, het Evangelie van het Koninkrijk
- Gods handelen met de Gemeente, het Evangelie van de Heidenen

Gods handelen met Israel is het zwaartepunt in de Schrift. In het NT zien we echter dat Gods Volk, Israel, tijdelijk terzijde is gesteld, zoals voorzeggd door de profeten, bijvoorbeeld Amos 9:7-15, maar ook weer wordt hersteld, zoals Paulus ook laat zien in Rom. 10 en 11. Israel zal weer eens het volk van God zijn.

In de tussentijd echter, de tijdelijke terzijdestelling, handelt God met de heidenen.

Let wel: met ‘heidenen’ wordt in de Schrift een ieder aangeduid die niet tot het volk Israel behoort (door geboorte of door bekering tot de godsdienst -en het volk- van Israel toegetreden).

Om de Openbaringen te begrijpen is het dus (ook) van belang te weten aan welke ‘groep’ deze zijn gegeven; immers: wanneer de Openbaring aan de Gemeente is gericht, zal deze voor de Jood van minder belang zijn en vice versa. Echter, ook al zou het zo zijn dat de Openbaring niet specifiek voor de christenen bedoeld was, dan nog is het belangrijk om er kennis van te nemen, immers: *“Elk van God ingegeven schriftwoord is nuttig om te onderrichten”* (II Tim. 3:16).

3.a. Van Wie?

Om te weten voor wie de Openbaringen zijn gegeven, gaan we eerst kijken *van wie* de Openbaringen afkomstig zijn.

Veel Bijbelvertalingen vermelden als opschrift boven het boek: “de Openbaringen van Johannes”, wat echter meteen in de éérste zin reeds tegengesproken word: **“Openbaring van Jezus Christus”!** En dat is toch iets geheel anders...

De Openbaring komt van	<u>Jezus Christus</u> (1:1)
welke aan Hem gegeven is door	<u>God</u>
om te tonen aan	<u>Zijn dienstknechten</u>
hetgeen weldra geschieden moet.	

En dit heeft Christus door het zenden van Zijn engel bekend gemaakt aan Johannes. Het betreft in het bijzonder de **Apostel Johannes**, vgl. vers 2.

3.b. Voor wie?

Eerste verklaring

De Openbaringen zijn bestemd voor de **dienstknechten van God**. Volgens sommigen slaat dit op Israel, en op Israel alléén. Een tekst als Lev. 25:55 steunt deze gedachte volgens hen.

Daarmee zouden wij de Openbaringen feitelijk geopend hebben om haar direct weer te sluiten.

Dan rijzen meteen ook de volgende vragen:

- Waarom een Openbaring gegeven aan een volk, Israel, wat er geen kennis van neemt?
- Waarom bestaan de hoofdstukken 2 en 3 uit brieven aan de zeven Gemeenten?

De uitleggers welke de Openbaring “slechts” op Israel betrekken gan dan ook voorbij aan een aantal zaken, veroorzaakt door het feit -zie eerder- dat zij teveel hun eigen (ultra-dispentionalistische) stokpaardjes berijden; waaronder de gedachte dat er een onderscheid wordt gemaakt in twee soorten van gelovigen; namelijk de gelovigen uit Israel en de gelovigen uit de Heidenen. Dit is er dan ook de oorzaak van dat men schrijft over de Openbaring:

“Daaruit volgt dat hoofdstuk 1 de inleiding is van het boek en als laatste is geschreven, zodat hoofdstuk 2 en 3 niet betrekking hebben op de Gemeente, het Lichaam van Christus, maar op de gelovigen (met name uit het volk Israel), die leven in de tijd van de Openbaring van Jezus Christus”.¹

Dat deze scheiding onschriftuurlijk is blijkt eenvoudig uit bijv. Col. 3:11, waar de Apostel Paulus de nieuwe levenswandel in Christus bespreekt en schrijft “waarbij geen onderscheid is tussen Griek en Jood, besneden of onbesneden, barbaar of Skyth, slaaf of vrije, maar alles in allen en in allen is Christus”. Het moge duidelijk zijn: Paulus laat ons zien dat in Christus géén onderscheid is tussen individuele gelovigen en er kan dan uiteraard al helemaal geen onderscheid worden gemaakt in twee soorten groepen van gelovigen.

Daarnaast is niet alleen Israel een knecht, maar van Christus zelf wordt gesproken in Jesaja 42:1: “Zie, Mijn knecht”. De conclusie is dus dat “Knecht” evengoed op Israel als op Christus als op beiden zou kunnen slaan. In deze context is dat echter krampachtig. Het aan de haal gaan met iets dergelijks kan dus tot vreemde conclusies en verklaringen leiden.

Tweede verklaring

Daarom is het van belang dóór te lezen, en zonder menselijke drogredenen “schrift met schrift” te vergelijken.

Ten eerste wordt Johannes “zijn” -Christus’ - “dienstknecht” genoemd, maar bovenal wordt in Handelingen 16:17 door de waarzeggende geest gesproken (over Paulus en Silas) “deze ...zijn dienstknechten van de allerhoogste God”, schrijft Paulus dat hij een dienstknecht van God is (Tit. 1:1), evenals Jacobus (Jac. 1:1).

Ten tweede wordt er nog vele malen over “dienstknechten van Christus Jezus” gesproken, vergelijk onder andere Rom. 1:1, Phil. 1:1, Kol. 4:2, Gal. 1:10, 2 Petr. 1:1, Judas :1.

Dienstknechten van God zijn dus zowel Joden (Israel) als Christenen (de Gemeente), oftewel de Jood en de Heiden. Het doet er in dit geval weinig toe of de Jood al dan niet een wedergeboren gelovige is!

We kunnen naar mijn mening concluderen dat de Openbaring bestemd is voor *zowel Israel als de Gemeente!*

¹ “Hetgeen weldra geschieden moet”, P.A. Slagter, Het Morgenrood.

Wanneer wij echter de beschreven gebeurtenissen van Openbaringen lezen, zien we dat het **zwaartepunt van Gods handelen** in dit geval wél Israël -en de wereld- betreft, en **de Gemeente als zodanig er nagenoeg niet in voorkomt**.

Aangezien echter is vast te stellen dat de Openbaring (mede) aan de Gemeente is gegeven is dit

- niet zonder reden geschied
- dienen we er daarom ook zeker kennis van te nemen, want: **de satan zou niets liever zien dan dat u het niet deed, zeker nu!**

Het boek Openbaringen is gegeven, het Woord van Christus zelf is openbaar, laten wij het daarom tot ons nemen!

4. SYMBOLIEK

De Openbaring kent veel symboliek. De meeste symboliek is echter redelijk duidelijk of wordt verklaard door andere schriftgedeelten. Daarbij worden sommige symbolen in Openbaringen ook verklaard. Wanneer we de symbolen kennen is het eenvoudiger te lezen wat er bedoeld wordt met het geschreven. Dit overzicht is niet uitputtend, maar het noemt een groot aantal van de symbolen.

4.a. In Openbaringen verklaard

1:20	Zeven Gouden Kandelaren	Zeven Gemeenten te Asia
1:20	Zeven Sterren	Zeven “engelen van de Gemeente”, d.i. de opziener of oudste v.e. gemeente, vgl. ook I Tim. 5:21, Openb. 2:1, 8, 12, enz.
4:5	Zeven vurige fakkels	Zeven Geesten
5:6	Zeven ogen, zeven horens	Zeven Geesten
5:8	Reukwerk	Gebeden (van de Heiligen), vgl. Ps. 141:2
12:3	Draak met 7 koppen, 10 horens	satan, vgl. 12:9
12:4	Sterren des hemels	Engelen, in dit geval: gevallen engelen (vgl. 12:9)
17:9	Beest met 7 koppen, 10 horens (vgl. 12:3) uit de afgrond (vgl. 11:7)	1e: satan zelf (inspirator?) 7 koppen: 7 bergen, 7 koningen 10 horens: 10 koningen (samen: 17 koningen, het beest is de 8e, dus samen 18 koningen).
17:15	Wateren	natiën, menigten, volken, talen
17:18	Vrouw	de Grote Stad, die het koningschap heeft over de koningen der Aarde. vgl. Jer. 51:13 e.v.
15:8	fijn linnen	rechtvaardige daden, vgl. bijv. ook 19:14
21:23	lamp	het Lam (Christus), vgl. Ps. 119:105, Jh. 1:1 e.v.

4.b. Niet in Openbaringen verklaard

4:3	24 oudsten	vlgs. sommigen: de Gemeente. n.m.m. speculatief. vgl. Jes. 24:23
4:6-8	4 dieren	vgl. Ezech. 1:5, 24
8:10,11	Alsem	Betekenis = bitter. Een komeet (?)

5. SCHEMATISCHE WEERGAVEN

(en voorafgaande bespreking)

De volgende schema's zijn een opsomming (5.a) van de gebeurtenissen in Openbaringen en een uitwerking er van (5.b) in een grafische weergave. Uiteraard kent met name 5.b zijn beperkingen.

Onderstaand volgt eerst een korte toelichting/bespreking.

Schema 5.a.

In schema 5.a. zien we dat de Openbaring -en met name de gebeurtenissen welke geopenbaard worden- volgens een vaste structuur verlopen; waarbij het volgende opvalt: de tijd is, nadat Johannes opklimt naar de Hemel, verdeeld aan de hand van de boekrol welke geopend wordt in Openbaringen 5.

De boekrol bevat **7 zegels**, waarbij de nadruk ligt op het **7e zegel**, wat weer onderverdeeld is in **7 bazuinen**, door 7 Engelen 'geblazen'. Tot aan de 5e bazuin is er **geen tijdsindeling**. Vanaf de 5e echter wél! De 5e, 6e en 7e zijn namelijk het 1e, 2e en 3e "Wee" welke over de aarde zullen gaan, en deze zijn gebonden aan nauwkeurig omschreven perioden:

- 1e wee: 5 maanden
- 2e wee: 42 maanden
- 3e wee: 42 maanden

Voor wat betreft het 2e en 3e wee wordt zelfs uitdrukkelijk, ten overvloede, gemeld dat het hier perioden van 1260 dagen betreft. De gehele periode van het **zevende zegel van de boekrol** omvat dus **op zijn minst** ca. 7½ jaar. Dit betekent dat de voorliggende periode, qua tijd, **onbekend** is. Het kan enkele weken, maar ook honderden- of zelfs duizenden jaren, in beslag (nemen of) hebben genomen alhoewel dat laatste weinig waarschijnlijk lijkt.

De 7e bazuin, het 3e wee, begint met een aankondiging - een belofte - namelijk:

- het koningschap van Christus is gekomen
- aankondiging van de opstanding, het loon en het oordeel.

waarna het 3e wee in alle hevigheid losbarst. Met name Israel staat hier centraal (de vlucht naar de woestijn), evenals in het uiteindelijke slot van dit 3e wee; de vervulling van de belofte in Openbaring 19:

- aanvaarding van het Koningschap (door Christus) over Israel, met andere woorden: het herstel van Israel;
- de Opstanding, het loon en het oordeel

waarna het duizendjarig rijk aanvangt, waarin Christus regeert op de troon.

Na dit duizendjarige rijk zal nog éénmaal de satan **de volken** verleiden om oorlog te voeren tegen 'de Heilige stad', met andere woorden: Jeruzalem. Het zal zijn allerlaatste daad zijn, daar hij vanaf dan geworpen wordt in de poel van vuur.

Schema 5.b.

In schema 5.b. is, beperkt, het een en ander nogmaals weergegeven, waarbij met name de nadruk ligt op het 3-voudige "wee", en een aantal in het oog springende gebeurtenissen.

6. VALSE GERUSTHEID?

Reeds in het begin werd de vraag gesteld: "leeft de Gemeente van Christus in valse gerustheid?". In dit hoofdstuk zal ik proberen hier verder op in te gaan en enige conclusies te trekken. U moet weten dat het bestuderen van de Openbaring, met tussenpauzes, en het langzaam komen tot de conclusies welke ik u hier voorleg, een periode van ruim twee jaren heeft genomen.

Tot voor kort was ook voor mij 'het rijtje' eenvoudig:

- opname van de Gemeente
- 7 jaar "grote verdrukking" voor Israel
- wederkomst van Christus
- 1000 jarig rijk
- satan geoordeeld
- Nieuwe Hemel & Aarde

Hier heb ik afstand van moeten doen, en wel **omdat de Schrift het zo**, naar mijn stellige overtuiging, **niet leert**. Niet van de thema's op zich, ik blijf overtuigd dat bovenstaande voluit Bijbelse waarheden zijn! **Nee, het is de volgorde en de tijdsindeling welke niet juist is!** Met name het steeds maar weer lezen van de Openbaring -teneinde de schema's op te kunnen stellen- bracht mij tot deze conclusies.

6.a. De Opname van de Gemeente

Eerst de vraag: moeten we als gelovigen de Opname van de Gemeente aanvaarden, of "de Wederkomst" (ten oordeel)? Daar is naar mijn mening maar een, duidelijk, Bijbels antwoord op mogelijk: als wedergeboren gelovigen mogen wij *uitzien* naar de dag dat Christus de doden zal opwekken en ons zal wegvoeren met Hem - vgl. bijv. I Thess. 4:16-18.

De volgende, eveneens belangrijke, vraag is dan: **wanneer zal dat zijn?** Het zal de oplettende lezer -wanneer hij of zij in deze materie enigzins is ingevoerd- zijn opgevallen dat ik de term "grote verdrukking" zoveel mogelijk vermeden heb. Dit is niet zonder reden. Ook heb ik reeds geschreven dat Openbaringen 3:10 een **belofte** inhield, en **geen tijdsaanduiding**. Ook heb ik in het schema 5.b. geen pijn met "Opname" weergegeven. Ook dat is niet zonder reden.

De reden is namelijk eenvoudig en waarschijnlijk, wanneer u gelooft in een Opname voordat de "grote verdrukking" plaatsvindt, net zo verassend en verbijsterend voor u als deze voor mij was: ik ben, op basis van de Openbaring, tot de conclusie gekomen dat de Opname van de Gemeente **pas in Openbaringen 14 plaatsvindt**.

De Opname is, voorzover we dat willen aanvaarden, in Openbaringen 3:10 belooft, de realisatie er van is echter pas veel later. Ik wil bijvoorbeeld wijzen op de volgende zaken, ook in de schema's aangegeven:

- tot aan Openbaringen 14 wordt gesproken over de "heiligen", "dienstknechten" en personen welke "het getuigenis van Jezus" hebben;
- tot aan Openbaringen 14 staat nergens iets vermeld over (groepen van) gelovigen welke worden opgetrokken naar de Heere, zoals oa. omschreven in I Thes. 4.

Pas in Openbaringen 14 zien wij gebeuren, wat de Heere voorzegt heeft in Mt. 24:29-31 en wat wij zien gebeuren in Openbaringen 14:14-16; de "Oogst der Aarde".

Wanneer deze oogst geweest is zal pas het finale oordeel van het 7e zegel, het 3e wee, losbarsten en zal de "persbak van de Gramschap Gods" getreden worden. Dit is dan ook, naar mijn stellige overtuiging, de periode welke genoemd wordt "de ure der verzoeking" (Openb. 3:10). Deze bestaat uit de 7 laatste plagen, welke verschrikkelijk zullen zijn. Zeer opmerkelijk is dat dan God's Volken, Israel en de Gemeente, beide in veiligheid zijn gebracht: Israel in de woestijn en de Gemeente opgenomen.

6.b. de Grote Verdrukking

Algemeen wordt geleerd en aanvaard, met name in Evangelische kringen, dat de grote verdrukking een periode van 7 jaar is, welke met name Israel treft.

Uit de schema's mag reeds duidelijk zijn dat er echter sprake is van een **langere periode**. Ook wanneer u vasthoudt aan de idee dat de Gemeente wordt weggenomen voor de grote verdrukking van 2x 42 maanden (7 jaren) - en ik hoop en bid dat het zo mocht zijn - moet het u zijn opgevallen dat er ***dan nog een eerste wee is, welke 5 maanden duurt...***

Welnu, we kunnen *hier en nu vaststellen* dat deze periode, wanneer we de gedachte vasthouden dat de gemeente zou worden opgenomen *voor* de grote verdrukking, een periode is *waar de Gemeente doorheen zal moeten*. Er is en wordt nergens beloofd dat dit niet zo zou zijn en er is geen enkel bewijs dat deze periode van 5 maanden gerekend zou moeten worden tot de grote verdrukking waarvan de Heere spreekt in Mt. 24:21.

Het is vreselijk te constateren dat Israel een zeer zware periode tegemoet zal gaan wanneer het zover zal zijn dat het 2e wee ingaat - het vertreden van de Heilige Stad. Maar, naar mijn mening is het niet minder vreselijk te constateren dat *geen enkele Bijbel-leraar, voorzover mij bekend*, wijst op het feit dat de *Gemeente van Christus op zijn minst het eerste wee moet doorstaan*.

De grote verdrukking beslaat, naar mijn mening, het 2e en 3e wee. Dit komt ook overeen met de tijds-aanduiding uit het boek Daniel en is dus inderdaad een periode van zeven jaar. En, ik herhaal, naar mijn stellige overtuiging zal de Gemeente van Christus Jezus nagenoeg door deze hele periode heen moeten, vergelijk bijv. eens Openb. 12:7, waar de draak, nadat Israel door de Heere in veiligheid is gebracht, heengaat om oorlog te voeren tegen hen "die het getuigenis van Jezus hebben". Ook Openbaringen 13, daar zien wij dat het Beest uit de Zee oorlog voert tegen de "Heiligen", dat allen die op aarde wonen hem aanbidden, met uitzondering van degenen die "in het Boek des levens zijn geschreven". Op wie zouden deze dingen anders duiden dan op de Gemeente? Op Israel kan het niet (meer) slaan, immers: zij zijn weggevoerd naar de woestijn!

6.c. De Tijd is nabij!

Het mag duidelijk zijn, naar mijn overtuiging leeft een groot deel van de christenen in een valse verwachting, namelijk: "mij overkomt niets". Broeder, zuster... waarom u niet, en in Rusland uw mede-broeders en zusters 70 jaren lang wel? Waarom u niet, en -op dit moment- uw mede broeders en zusters in de Moslim-landen wel? Waarom lieten en laten zij het leven? Waarom werden en worden zij vervolgd? En waarom zouden uitgerekend wij, gelovigen in het rijke Westen, dit ontlopen? Word wakker uit uw slaap van valse gerustheid en bereid u voor, zorg voor olie in de lamp, want: ***de Tijd is nabij!***

BRONNEN/LITERATUUR

Bijbelvertalingen:

NBG 1951

Herz. Voorhoeve Vertaling (NT)

Leidsche Vertaling (NT)

Herz. Staten Vertaling (1977, NBG)

Het Boek

Literatuur:

- 42 Months to Glory, Larry Simonsⁱⁱ⁾
- De Opname der Gemeente, Jb. Klein Haneveld
- Het Geheimenis bekendgemaakt, H.B. Slagter
- De Zeventig Weken van Daniel 9, P.A. Slagter
- Hetgeen weldra gescheiden moet, P.A. Slagter
- De Openbaringen van Jezus Christus (dl. II), W. Malgo

Hulpmiddelen:

- Bijbels Woordenboek, dr. L.A. Snijders
- Concordantie op het Oude- en Nieuwe Testament
- Diverse ComputerBijbel-programma's en commentaren.

ⁱNoten:

) vgl. ook de studie “De Geheimenissen Gods”

ⁱⁱ) niet verkrijgbaar in Nederland